

קבוץ סעד
ששים השנים הראשונות



עריכה: יעקב קיני (קיבוס)

כיתוב: ליפא אהרוני

עיצוב והפקה: סטודיו "קסם" 08-6800553

תמונות: יחזקאל זוהר, איתן הימן, ארכיון סעד וחברים נוספים

תודה וברכה לכל מי שנטל חלק בהכנת האלבום

והם רבים וטובים ואין כאן המקום לפרטם

ששים

שנים חלפו מאז תקענו יתד באדמות הלס בנגב הצפוני.

ששים שנים עברו מאז הקמנו את קבוצת בני - עקיבא הראשונה - חוליה בשרשרת ישובי תורה ועבודה בארץ ישראל.

צעירות וצעירים, חדורי להט חלוצי, עזבו בתים מסודרים והלכו להגשים את ערכי הציונות הדתית, בנין ישובים דתיים ברחבי הארץ. קדמו לעליה שבע שנות הכשרה: שנתיים בנתניה, חמש שנים בהרצליה ועוד כמה חדשי התיישבות בחזעלה אשר באדמות חלוצה.

ביום יב' תמוז תש"ז 29.6.47 עלתה פלוגת חברים ראשונה להתישבות קבע בצפון הנגב, מזרחית לעיר עזה, על אדמת טואל. לא קלה הייתה הדרך... כי כן חודשים ספורים לאחר העליה נאלצנו להתמודד עם בעיות בטחון כבדות. וכאשר הוכרזה המדינה עמדנו מול הצבא המצרי אשר בהפגזות בלתי פוסקות הרס את כל מבני הישוב. בתום הקרבות נדרשנו על ידי מוסדות הבטחון לעבור כמה מאות מטרים מערבה לגבעת אבו - מלוח עליה אנו יושבים עד היום הזה.

באמצעות התמונות הרבות בקשנו להנציח חוויות מן העבר ולספר לדורות הבאים, היאך הפכנו אדמות שממה לשוב פורח, כיצד פיתחנו כאן קהילה המשלבת אורח חיים דתי ופרנסה מיגיע כפיים. השתדלנו לשקף אירועים שבטאו תקופה ונעלמו מן האופק, נברנו בארכיון הורדנו מן ה"בוידעם" אלבומים מאובקים, שיפצנו, הגדלנו וגיהצנו צילומים מקומטים על מנת להראות את נתיב חיינו. כל תמונה והסיפור שלה, כל צילום וההיסטוריה שלו, כל זאת על מנת שהדור הבא יוכל למסור זאת לבניהם אחריהם דור אחר דור.

אין האלבום מהווה יומן חיים של הקיבוץ, אין בו ציון תאריכים שוטף, אין בו רשמים וכתבות על מאבקים, הצלחות וכשלונות ואין מוזכרת בו תרומתנו הייחודית למדינה ולעם היהודי, על כל אלה תוכלו לעיין בארכיון שלנו.

במהלך ששים השנים הלכו לעולמם חברים וחברות, בנות ובנים אשר תרמו רבות לבנין הישוב והתפתחותו. ישמש אלבום זה אבן מצבה לזכרם. ולכל החיים בתוכנו יהווה האלבום עטרת תפארת לבונים ולממשיכי הדרך.

לפניכם, איפוא, אוסף תמונות המתאר את קיבוץ סעד בבנינו צעד אחר צעד, את הישוב בתפארתו על פינות הנוי היפות שבו ועל פינות התורה והעבודה הקיימים בתוכו.



צעדים ראשונים
נתניה תש"א - תש"ג 1942 - 1940

קבוצת צעירים, חברי בני - עקיבא,
אשר עברו הכשרה בטירת - צבי וכנפר גדעון,
חברו אל צעירים שעשו הכשרתם בנס - ציונה
ועלו להתיישבות על חולות העיר נתניה, להגשים חלום:
הקמת קבוצת בני - עקיבא הראשונה "עלומים"



"בתי המלון" של הקבוצה



הרצליה

תש"ג - תש"ז 1942 - 1947

בנתניה התברר שאין כל סיכוי להתרחבות
וגם קשה למצוא מקומות עבודה.

המוסדות המיישבים מציעים שנעבור

להרצליה ג'



קול הפעמון קורא להתכנס

מחוסן א' לא חלבו איצו חולצה, מכנסים או חצאית בעיקר להחידה תמאם



תב אר אחס וריבה



הלול
הראשון
בצעדי
ברוז



הכלי
הממונע
הראשון
"כח סוס אחד"



עגלת
הילדים
הראשונה



איצה כץ, פאזייה על הכתב



ביכורים ראשונים



"חונק אנזי זא פי דוכו"



אנו יורדים לנגב

ביום יב' תמוז תש"ז 29.6.1947,

חמישה חדשים לפני החלטת האומות המאוחדות

שאישרה את הקמת המדינה

עלינו לישוב קבע על אדמת טואל מזרחית לעיר עזה.

תוך זמן קצר החליטו המוסדות המיישבים

לשנות את השם שלנו מ"עלומים" לסעד.

והסיבה, הקמת הקבוצה המהווה עזרה

[סעד] לישוב היהודי בארץ, ביום השנה

ל"שבת השחורה" 29.6.1946 שבה נכלאו על ידי הבריטים

אלפי חברי ההגנה





בלאחזה וביריקודים



הקשר האלחוטני הראשון
בשפת הדגלים

”רבות בנות צללו חייל”



יוצאים אחריהם הראשון



מאבסר אל פילוב

...סביב אשקיפה להשמר מפני אויב



החפירות
שנמשכו לאורך
עשרות רבות
של מטרים,
נחפרו באת
ובמכוש

מחוציא אום מן באר

